

# Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

## ATT EFFEKTIVT PRESENTERA EVANGELIET

RLJ-1184-SE

CHARLES THORELL

3 MAJ 2009

### DELA KRISTUS MED ANDRA

Många kristna skräms ofta av att vittna för andra, men om vi studerar allvaret med detta så skulle vi inte tveka. Läs de följande citaten av Charles Thomas Studd (1860-1931) och Charles Haddon Spurgeon (1834-1892).

*“Den bästa utbildningen för en Kristi soldat är inte bara teologiska institut. De förser oss med korvar av varierande längd, ihopknutna i varje ände utan det som den kristna friheten borde omfatta och glädjas åt. Du vet, när vi står öga mot öga med världen och själafienden, är ett sådant litet paket sak samma som att skjuta lejon med ärtbössa: man behöver en man som går på och delar ut slag till höger och vänster så hårt han bara kan slå, en som litar på den Helige Ande. Det är erfarenhet, inte predikningar som kan skada djävulen och få världen att bli intresserad. Utbildningen sker inte på skolan, utan på marknaden: det är det heta fria hjärtat och inte den balanserade personen som slår ut djävulen. Bara kristna som är som gaffelblixtar räknas här.*

*”Ett förlorat rykte är den främsta tillgången för kristen tjänst. Det är inte konstens grader som räknas utan hjärtats rader, lojala och sanningsenliga, de som inte älskar sina liv mer än martyrdöden; generösa hjärtan som vill se människor vid korset, hellre än att vakta det nittionionde välfödda fåret i den brittiska hagen...”*

*“Somliga vill bo inom kyrkans hank och stör; jag vill kriga för Jesus till den dag jag dör. Om han är Gud och dog för mig, så är inget offer för stort att ge för honom. Gud har kallat mig att gå, och jag ska gå, vad som än mig möter.” C.T. Studd*

*“Om syndare blir dömda, låt dem åtminstone snubbla över våra döda kroppar. Om helvetet måste fyllas, låt det fyllas av de som vi inte lyckas rycka ur elden, och låt ingen förgås utan att vi varnat dem och bett våra böner för dem.” C.H. Spurgeon*

Så, vad är det som hindrar oss från att förkunna evangeliet? Frukta! Rädsla att göra misstag! Frukta att någon hånar oss. Rädsla och bristande medkänsla för vår nästa.

### FÖRSTÅELSE AV SYNDANATUREN

Folk vill ha en tro som passar deras behov. **Rom. 1:18-32**



Det finns ett pris att betala, ty Gud är rättfärdig och helig och dagen kommer när han kommer att handla rättfärdigt med var och en som har överträtt hans lag. **Rom. 2:5-6**

## **FÖRSTÅ ATT KORSET BEHÖVS**

Gud är en vredgad domare som också är rik på nåd. Han sände Jesus för att han skulle leva på jorden som en vanlig människa så att vi skulle kunna bli förlåtna. Om du ser det från en rättslig ståndpunkt så bröt vi Guds lag men Jesus betalade böterna. Det betyder att Gud kan avskriva hela ärendet och ge oss ett evigt liv. **Rom. 3:19-26; 5:6-15**

Det spelar ingen roll vilka vi tycker förtjänar att gå till helvetet eller himlen, Gud har makten att förkasta och makten att uppta. Han känner dina tankar och dömer dem med rättfärdighet; varje enskild överträdelse av lagen visar på din skuld. Guds vrede vilar över dig och om du förkastar hans nåd, så får du ta hans dom. **Joh. 3:36**

Tänk över dina synder och glöm inte att Gud också är rik på nåd och har viljan att förlåta. **Hebr. 4:12-16**

Jesus betalade en skuld han inte var skyldig därför att du var skyldig att betala din skuld men inte kunde göra det. Det lagen visar är ditt behov av en frälsare. **Gal. 3:22-24**

## **FÖRSTÅ GUDS KÄRLEK**

Hur kan du visa Guds kärlek för någon som aldrig har erfarit kärlek eller vet lite om den? Hur kan du få dem att förstå? Hur kommer du förbi deras osäkerhet? Att förstå Guds villkorlösa kärlek är avgörande när vi ska vittna om Jesus. Gud älskar, utan att ha anseende till personen. **Joh. 3:16**

Det finns inget som kan skilja oss från Guds kärlek. **Rom. 8:38-39**

Gud älskade dig redan när du inte var älskvärd. **Ef. 2:4-10; Rom. 5:7-8**

Jesus kom till jorden som en tjänare. **Jes. 53:1-12; 1 Petr. 2:21-25**

Det är Faderns vilja att alla människor ska bli frälsta. **2 Petr. 3:9-10**

## **DET FINNS INGA BARNBARN I HIMLEN**

Det finns inga barnbarn i Himlen. Bara Guds söner och döttrar. Billy Sunday sade en gång: *“Du blir inte frälst för att din fru är en kristen. Du måste vara en annan än en Kyrkans svärson.”*

Gud väntar på att du ska göra något. **Joh. 1:12-13**

Jesus lade uttryckligen fast vad som är Vägen till Himlen. **Joh. 14:6**

Din själ blir räddad när den Helige Ande övertygar dig om synd och du ångrar dig och tror på Jesus som din Herre och genom att du tar till dig det han gjorde på korset för din skull då hans blod blev betalningen för våra synder. Frälsningen är

helt och hållet av Gud – den kan inte förtjänas, allt du kan göra är att ödmjukt ta emot den. **Rom. 10:8-13**

Ta inte din frälsning för given och gör inte skillnad på folk när du vittnar för dem. Var och ens själ är evig och det är bara en fråga om var man vill tillbringa evigheten. **Rom. 10:14-15**

Gud har sett ut den dag då han ska döma världen. Var kommer din familj, vänner, grannar och medarbetare vara i evigheten? **Hebr. 9:27; Upp. 20:11-15**

**”Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I jordens alla ändar; ty jag är Gud och eljest ingen.” (Jes. 45:22)**

*“Vi har väntat för länge på att andra ska börja! Väntetiden är slut! Guds klocka har slagit! Detta är en krigsförklaring! I Guds Heliga Namn låt oss stå upp och börja verka! Gud i Himlen ska kämpa för oss, och vi för honom. Vi ska inte bygga på lösan sand, utan på klippan Kristus, och då ska inte ens helvetets portar bli oss övermäktiga. Skulle vi frukta? Före världen fanns till och innan den sömniga, ljumma, trolösa och intetsägande kristna världen säger nej, ska vi våga sätta vår tro till Gud, sätta vårt allt på spel för honom, vi ska leva och dö för honom, och vi ska göra det med hans ousägliga glädje sjungande i våra hjärtan. Vi ska hellre dö medan vi litar på Gud än att förlita oss på människor. Och när vi uppnått detta är slaget redan vunnet och segern uppnådd. Och vi kommer att ha Guds Helighet, inte fagert tal och vackra tankar utan en helighet, och våga lita på och arbeta för Jesus Kristus...*

*“Låt oss inte bara glida genom världen, för att sedan bekvämt luta oss tillbaka i Himlen, utan att ha blåst i frälsningstrumpeten högt och klart för Frälsaren Jesus Kristus. Låt oss se till att djävulen kommer att hålla ett tacksägelsemöte när han får bud om att vi har kommit till vila i Himlen efter striden.” C.T. Studd*