

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

VAD BLIR DET AV VÅRT ARBETE I FRAMTIDEN?

RLJ-1160-SE

JOHN S. TORELL

16 NOVEMBER 2008

DEL 1: VIKTEN AV FRÄLSNINGEN

Den Helige Ande har lagt på mitt hjärta att tala om den vägledning jag har fått som pastor för denna kyrka. Vi är inte begränsade till de medlemmar vi har i Sacramento. Det finns även människor runtom i världen som är en del av vår kyrka och behöver de gudstjänster och skrivet material som vi tillhandahåller för sin andliga växt. Det är därför viktigt för var och en att förstå vart Gud leder oss och att finna en personlig kallelse. Hur finner du din personliga kallelse? Du måste lära känna Guds program! Låt oss undersöka det.

JESUS KRISTUS ÄR BETYDELSEFULL

Varför sände Gud sin egen Son till världen? Aposteln Johannes ger oss svaret. **Joh. 1:1-18**

Aposteln Paulus beskriver för oss försoningen mellan Gud och människa. **2 Kor. 5:16-21**

Jesus sade att ingen kan komma till Fadern utom genom Honom. **Joh. 14:6**

Först ca 60 år efter hans uppståndelse gav Gud en fullständig beskrivning av den lag som bestämmer var vi kommer att tillbringa evigheten. Inbegripet i detta finns sanningen att ingen som föds någonsin slutar att existera. Kroppen som är gjord av kött kommer att dö men människans själ är evig och kommer att finnas till i evighet. När kroppen dör kan själen bara gå till Himlen eller till den Brinnande Sjön. De flesta människor vet inte ens om att det är så! **Upp. 20:10-15**

RYMDSKEPPET JORDEN

Planeten jorden är ett gigantiskt rymdskepp i en omlopps bana runt solen med en besättning bestående av heliga Guds änglar som ser till den. Det finns även onda änglar som far omkring över rymdskeppet på grund av ett våldsamt krig som rasade i hela universum i vilket Satan och hans fallna änglar blev besegrade av Guds änglar. Dessa onda änglar blev dömda av Gud till den Brinnande Sjön. Utförandet av denna dom har dock blivit fördröjd. Det finns även människor på detta rymdskepp. De onda, eller fallna änglarna, har fått rätt att utöva inflytande på varje mänsklig passagerare på rymdskeppet och försöka hindra dem från att lära känna sanningen och söka Gud. Att Satan och hans änglar är här på jorden är alltså för att driva oss rakt in i Guds beskyddande armar. **Luk. 22:31-32**

Ca 260 000 nya passagerare (spädbarn) anländer till rymdskeppet varje dag och under samma tid tas det genom döden bort ca 150 000 som kommer till Himlen eller Helvetet. Helvetet är en tillfällig plats som Gud har skapat i rymdskeppets mitt där de som aldrig blev födda på nytt hålls kvar fram till den yttersta domen. Efter det blir de överförda till den sista orten känd som den Brinnande Sjön.



MÄNNISKANS FÖRSTA PRIORITET

Varje människa har blivit tilldelad en viss tid att leva på rymdskeppet jorden, maximalt 120 år. **1 Mos. 6:3**

De flesta kan inte leva hela tiden ut på grund av synd, sjukdomar, krig, olyckor etc. Och ingen vet när döden kommer och deras resa är över. **Hebr. 9:27**

Änglarna talar inte om för människorna vad som skall hända med dem vid resans slut. Gud har emellertid gett varje människa kunskap om vad som är rätt och fel och en vilja att lära känna Gud. Satan och hans fallna änglar arbetar hårt på att hindra människor att använda den inneboende Gudsmedvetenheten som leder dem till frälsning. **Rom. 1:18-32**

Men Gud har också gjort en beskrivning som gör det möjligt för varje passagerare att förstå hur man skall bereda sig för det ögonblick när resan på rymdskeppet är över. Den beskrivningen är Bibeln. **2 Petr. 1:14-21**

Denna beskrivning är mycket kraftfull och ger varje människa den information som behövs för att ångra sina synder och bli frälst. **Jes. 55:1-11**

Så länge rymdskeppet finns till kommer denna beskrivning att finnas till och vara tillgänglig för varje passagerare. **Matt. 5:17-19**

Det är varje passagerare på rymdskeppets skyldighet att ta reda på sanningen, handla efter den och bli frälst! Joh. 3:1-8

ATT DELA MED SIG AV SANNINGEN

När någon har blivit frälst och fått sin evighet säkrad, bjuder Gud dem att dela med sig av sanningen till alla andra passagerare som de har kontakt med på sin resa. **Joh. 10:27-30; Matt. 28:18-20**

De som inte delar sanningen med andra blir det ohållbart för, och det kommer en dom från Gud över den frälste passagerare som inte gör sin plikt. **Hes. 3:17-19**

SUMMERING

Att dela med sig av sanningen (evangelium om Jesus Kristus) är första prioritet för alla passagerare som är födda på nytt. Det gäller även för de passagerare som tillsammans utgör en församling. Om vi inte förkunnar evangelium för de andra passagerarna, kvittar det vad vi gör i övrigt; då har vi förfelat Guds bud att vi skall förkunna Hans sanning för de andra passagerarna! **Matt. 16:24-26**

Vår första prioritet är att få ut evangeliet till alla de som vill lyssna på oss. Vi brukar Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv för att uppfylla det uppdraget, och använder varje tänkbart redskap vi har i vårt arbete. Rom. 1:14-17

Kom ihåg att de inte är så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men det är viktigt hur du avslutar det!

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?