

Resurrection Life of Jesus Church

VILKEN SORTS JORD ÄR DU?

RLJ-1152-SE

CHARLES THORELL

21 SEPTEMBER 2008

TA HAND OM DITT ARBETSFÄLT

- Du har fått ett uppdrag. **Matt. 28:18-20**
- Gud har investerat i dig. **Matt. 25:14**
- Du måste ta emot den investeringen, och låta den växa. **vers 15-30**

OLIKA SORTERS MÄNNISKOR

Enligt Jesus finns det fyra olika sorters människor i världen som tar emot Guds Ord. **Matt. 13:1-18**

VID VÄGEN

- Denna jord har inte blivit plöjd, den är hård, och det finns ingen möjlighet för säden att tränga ner i jorden. Djävulen tar det som ligger kvar ovanpå denna sorts jord. **vers 19**
- Sådana personer hör budskapet om att Jesus frälsar men tar lätt på det; de är tanklösa, ouppmärksamma, de glömmet och struntar i budskapet. De låter Djävulen fylla deras sinnen med andra ting.

PÅ KLIPPGRUNDEN

- Denna grund har fler stenar än jord i sig och de nya rötterna kvävs av stenar. Den lilla plantan vissnar på grund av det krympta rotsystemet då solen skiner. **vers 20-21**
- En sådan människa påverkas av budskapet och härdar ut en tid, men om det dyker upp något som får dem att snava så försvinner deras goda avsikter och de följer det minsta motståndets lag.

BLAND TÖRNENA

- Denna grund har inte rensats på sly. Den goda säden kvävs av de äldre och starkare växterna. **vers 22**
- Sådana personer tar gärna emot evangeliet, men de bryr sig inte om någon att följa upp det de hört och de vill gärna tjäna pengar på sin tro. Till slut har de förlorat kontakten med evangeliet och bär inte någon frukt.

DEN GODA JORDEN

- Denna jord är iordningsställd för att ta emot säden, ty den har plöjts, stenarna har tagits bort och träd och buskar har avlägsnats. Det som planteras här frodas under solen. **vers 23**



- Den personen hör Ordet, förstår det och tillämpar det. Trots det är det inte alla som bär samma mängd med frukt. Alla är kapabla att bära 100 % frukt inom sitt område, men de flesta nöjer sig med mindre.

SÅNINGSMANNEN OCH HANS UTSÄDE

Det är inte oskicklighet från såningsmannens (Jesus) sida eller dåligt utsäde (evangeliet) som orsakar att folk reagerar dåligt, de misslyckas därför att de inte bryr sig om saken, är ohörsamma och köttsligt sinnade.

SATANS STRATEGI

Satan vill inte att du skall vara produktiv; han vinner en stor seger om han kan ta bort Guds Ord ur ditt liv. Guds Ord är mäktigt (Hebr. 4:12) och kan inte förstöras, men Djävulen kan stoppa det från att slå rot. Om han misslyckas med det, försöker han i stället få dig att sluta växa i Kristus, genom att tänka på annat istället för Ordet, och få dig sluta tillämpa det i ditt dagliga liv. Han kommer att försöka få dig att rikta in dig på dina problem, skador, din oro och till och med goda ting, så du inte skall vara produktiv i Guds Rike.

VAD SATAN SKULLE VILJA FÅ DIG TILL

- Att ta din gudagivna talang och slösa bort den på annat.
- Att tala om andras gemenskap med Gud utan att utveckla din egen.
- Att inte läsa Bibeln. Om du gör det; att inte ta Guds instruktioner på allvar.
- Att inte tala med Gud och inte be honom om ledning.
- Att ignorera den Helige Ande när han talar till dig.
- Att ignorera the Satans rike och låtsas att det inte existerar.
- Att fokusera på dig själv och glömma alla andra. Att allt handlar om dig.

GUDS FRAMGÅNGSRECEPT

Lägg fram dig själv som ett levande offer. **Rom. 12:1-2**