

# *Resurrection Life of Jesus Church*

## TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA

RLJ-1104-S

JOHN S. TORELL

21 OKTOBER 2007

### DEL 2: FORTSÄTTNING AV VISIONEN

För att uppnå kontinuitet upprepar jag här och nu en del av den föregående bibelundervisningen. Visionen som gavs mig är en blandning av undervisning och bilder av händelser som hör framtiden till. Jag har inte haft en sådan uppenbarelse förut, och förstår nu de svårigheter aposteln Johannes måste ha haft när han blev tillsagd att skriva ner Jesu Uppenbarelse. Jag påstår inte att min vision är i samma klass som Uppenbarelseboken, den är hellre ett personligt budskap till mig som pastor av vad som kan hända om vi inte handlar i linje med Guds Ord. **2 Krön. 7:12-15**

### VISIONEN

Den kristna kyrkan i gemen har blivit bedragen och inledd på fel väg. Andra pastorer och även jag, har klagat över detta och visat på misstagen. Trots alla våra ansträngningar har vi inte kunnat stoppa detta godståg som djävulen har satt på spåret; det är som att skjuta med leksaksgevär på en krokodil. Avslöjandena var nödvändiga och kommer att fortsätta, men Gud har en kontraplan. **Matt. 13:10-15**

**TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA** dök det upp i min hjärna, om och om igen. Jesus kom för att frälsa mänskligheten, Han instiftade sin kyrka, och den Helige Ande var kraften som kunde bygga den församling som vi finner i Apostlagärningarna. **Matt. 13:16-23, Apg. 1:4-8**

### CENTRET

- Gud visade mig ett center där det fanns en jättelik arena och en byggnad, där Gud rörde sig bland sitt folk, den 24/7.
- Som Gud lät tempelbyggarna i Jerusalem skiftarbeta, så fick väckelsens arbetare arbeta i skift. På nedre plan fanns det en station där folk blev frälsta, döpta i en vattenbassäng och döptes i den Helige Ande. Det fanns en station för helande, och en annan för att kasta ut demoner. Ingen överordnad människa ledde detta, men den Helige Ande använde skaror av kristna arbetare.
- Folk satt i stolarna i bön, sång och gudsdyrkan, ledda av musiker och sångare på golvet. Folk fick stanna så länge de ville, och när de gick, släpptes nya människor in. Det var ett konstant flöde av människor där.
- Allt detta skedde på en stor bit land invid Sacramento. Jag såg charterplan komma med folk som hade hunger efter Gud och bussar gå i skytteltrafik från hotellen till konferensen. Jag såg också byggnader där folk utbildades



---

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • [www.eaac.org](http://www.eaac.org)

i sann bibelkunskap, rådgivning, befrielse och mindre byggnader där de kunde bo som inte hade råd med hotellen.

- ❑ Kameror rullade ständigt i den stora byggnaden och sände live via internet till folk runt världen. Inga privata kameror, videoutrustning, mobiltelefoner och inspelningsapparater var tillåtna i den stora arenan.
- ❑ Detta arbete gjordes inte som Kathryn Kuhlman, Benny Hinn och andra brukade göra det. Det fanns ingen ledargrupp; arbetet leddes av den Helige Ande och underlättades av pastorer, lärare, profeter, evangelister och andra, som arbetade tillsammans i grupper.
- ❑ Ingen kunde plagiera denna rörelse från Gud, om någon försökte göra det, sköta detta själva och framställa det på andra platser visade sig helt enkelt inte Gud där. Men de som ville göra detta enligt Guds angivelser blev välsignade av Gud som kom dit med sin härlighet.
- ❑ Detta är en stor vision och måste byggas i steg. Den är för stor för en människa att hantera, och måste byggas av den Helige Ande. Allt vi behöver göra är att lydigt följa de instruktioner som är givna, och **göra det klart att det är Gud som skall ha äran, så att det kan sägas till alla, att "Detta är ett verk av Allsmäktig Gud som ingen människa kan hävda är sitt eget."**

## KOMMENTAR

Gud är den som församlar sina arbetare och ingiver människor att hungra efter honom. Han kommer att ingiva en del människor att flytta till Sacramento medan andra kommer att förberedas för satellit-TV där de bor. Andra kommer att känna sig kallade till att finansiera detta verk, men allt kommer att göras i den Helige Ande, inte genom donationer eller påhitt. **Sak. 4:6**

## NYCKLARNÄ

Helighet – 1 Petr. 1:13-17

Enhet – Jak. 3:13-18

Kärlek – Joh. 15:7-17

**HAR DU EN VILJA ATT BLI EN DEL AV DETTA GUDS ARBETE?**

**HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?**



## Det Dödliga Viruset i Kändis-Kristendomen

*Somliga storvulna predikanter kräver att bli behandlade som rockstjärnor. Om aposteln Paulus hade gått här nere idag hade han kanske kastat "rocks" på dem.*

Just när jag trodde att karismatikerna slutligen hade tagit emot nog med övergrepp från de egomaniska förkunnarna i vår mitt, fick jag veta att en del av våra ledare har börjat gå mot nya extrema höjder. Vi har nu fått nog av deras röda mattor, limousiner och flotta miljöer från 1990-talet. Men ett nytt kändisvirus sprider sig nu i en stor del av Kyrkan.

*"Vilken är denna sjukdom som sprider sig inom Kristi kropp? Allt jag vet är att Gud sörjer över denna skamliga köttslighet."*

En vän i Texas frågade nyligen om en välkänd förkunnare kunde tala på hennes konferens. Förkunnarens sekreterare faxade då en lista på önskemål som skulle infrias för att han skulle komma. Kraven var bland annat:

- Ett femsiffrigt honorar
- En garanti på 10 000 dollar till bensin för hans privatplan
- en manikyrist och en hårstylist för talaren
- en svit på ett femstjärnigt hotell
- en luxuös bil till och från hotellet (modell 2004 eller nyare)
- gott om rumstempererad Perrier

Detta får mig verkligen att undra hur aposteln Paulus, Timoteus eller Priscilla kunde tjäna så många människor i Efesus, Korint och Tessalonika. Hur kunde de överleva utan manikyrist om de bröt en nagel när de bad för de sjuka?

Jag blev närmast lättad över att denna kändis önskemål av år 2007 inte innehöll ett antal beväpnade livvakter – för jag hade lust att oinbjuden hoppa in i hennes Rolls Royce och säga henne ett sanningens ord.

Det blir värre än så, om du kan tro det. På en karismatisk konferens i en östkust-stad nyligen, stod en pastor på podiet framför en stor folkmassa och förkunnade, nöjd med sig själv, att gästtalaren var "mera än en apostel." Sedan bad mötesvärderna att alla skulle böja knä för talaren, och hävdade att denna kroppsställning var nödvändig för att Gud skulle släppa lös sin kraft.

"Detta är det enda sätt du kan få denna smörjelse!" förklarade mötesvärderna som böjde knä framför talaren. Omedelbart föll ca 80 % av publiken framlänges på golvet. De få

som inte tyckte om denna underliga "andlighet" gick antingen ut eller stod tysta i protest.

Så idag räcker det inte att göda kändispredikanternas ego genom att behandla dem som rockstjärnor. De begär också att vi skall tillbedja dem.

Det är också på det viset, att i vissa fall måste man betala stora pengar för att få tala med förkunnaren. I en stad i den amerikanska södern är en välkänd predikant känd för att begära pengar för en fem- eller tiominuters vägledning. Predikanten stöder sig på Ordspråksboken 18:16 för detta underliga bruk: "Gåvor öppna väg för en människa och föra henne fram inför de store." En del ger mer än 1000 dollar för ett kort samtal med honom.

Folk utan stora inkomster välkomnas ej. Som till exempel spetälska, blinda tiggare, samaritiska kvinnor och andra socialt utslagna som välkomnades och helades av Jesus, utan att de behövde betala.

Vilken väg har den amerikanska kyrkan nu slagit in på? Vad är det för mystisk sjukdom som sprids i Kristi kropp? Vem skall vi klaga mest på: den narcicisstiske förkunnaren, som kräver uppmärksamhet eller den andligt naiva hop som håller kvar dessa arroganta människor på deras skakiga piedestaler. Allt jag vet är att Gud sörjer över all denna skamliga köttslighet.

Hur långt har vi inte fallit från en autentisk, nytestamentlig tro. Paulus, som hade en apostels smörjelse men ofta fick beskriva sig som bunden slav, sade till tessalonikerna:

"I sådan ömhet om eder ville vi gärna icke allenast göra också eder delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för eder, ty I hadn blivit oss kära." (1 Tess. 2:8)

Nytestamentlig kristendom är ödmjuk, autentisk och fri från själviskhet. Och de som predikar sanningen, gör det inte för egennyttan eller för att tillgodose ett känslomässigt behov. Må Gud hjälpa oss att utrota de falska apostlar och de falska lärare som gör den amerikanska Kyrkan sjuk med sitt människocentrerade, penningfokuserade avfall.

J. Lee Grady är redaktör för *Charisma*.  
[www.fireinmybones.com](http://www.fireinmybones.com)

## Fire In My Bones

by J. Lee Grady



Det är dags att blåsa varningssignal för omoral

*Vi har skapat en giftig religiös kultur som begär att folk skall hålla tyst när de egentligen borde konfrontera synden och utmana orättvisan.*

När jag började mitt jobb på *Charisma* 1992 så var en av mina uppgifter att gå igenom mängder av filer med störande anklagelser mot en av de största karismatiska kyrkorna i landet. En grupp kvinnor hade kontaktat vår tidning med chockerande anklagelser om att biskop Earl Paulk Jr. och andra pastorer vid den 15 000-medlemmar stora Cathedral of the Holy Spirit i Atlanta hade begått sexuella övergrepp mot dem. De frustrerade kvinnorna kom till kristna media därför att ingen pastor i vår rörelse ville lyssna till deras hemska berättelser.

Trots det faktum att flera kvinnor haft samma upplevelser med Paulk eller andra män i hans styrelse, insisterade han att han var oskyldig och tilltog också rättsåtgärder mot en del av kvinnorna sedan de hållt en presskonferens för att offentliggöra sin otäcka situation. Han utfärdade också varningar bland sina efterföljare; om någon anklagade honom för att ha gjort fel, så gick de emot "Guds Smorde."

*"Vi borde försöka föreställa oss hur Gud sörjer över sådan uppenbar omoral som fick pågå så länge i ett samfund som har dristat sig till att kalla sig 'andefyllda.'"*

Idag erkänner slutligen folk att Paulk var en varg i fårkläder. Han ljög och vi var naiva nog att bli bedragna.

Detta stod klart förra året när förre ledamoten Mona Brewer anmälde Paulk för att ha tilltvingat sig en sexuell relation med henne som varade i årtal. Hennes stämning tvingade Paulk jämte andra ledamöter och många släktingar till Paulk att lämna edligt intyg i rätten—och den hemska sanningen började komma fram. Kyrkans medlemsantal sjönk snabbt till några hundra, och idag har inte församlingen råd att underhålla sin gotiska byggnad med plats för ca 7000 åhörare.

I söndags sprack den sista bubblan. Cathedrals nuvarande pastor, Donnie Earl Paulk—som hela livet har antagits vara Earl Paulks brorson —erkände inför församlingen att han faktiskt var Earl Paulks son. Ett DNA-test begärdes av rätten vilket visade att så var fallet. Han är istället en produkt av förhållandet mellan lovsångspastorn Clariece Paulk och "farbror Earl."

Jag vet att detta är bortom all moral. Men lika motbjudande som Paulkskandalen är för oss, så skall vi försöka föreställa oss att Gud gråter över att sådan omoral tilläts fortgå i en kyrka som en gång kallades "andefylld." Varför har ledamöter stannat kvar, när de visste sanningen? Varför lyssnade inte andra karismatiker till de oräkneliga människor som lämnade Cathedral för länge sedan, när de hörde om eländet? Vi borde

skämmas över att våra "andliga fäder" låtsades som om inget hänt, undandrog sig åtgärder och lät Paulk förstöra livet för ett oräkneligt antal människor.

När aposteln Paulus fick veta att det förekom incest bland de troende i Korint ("sådan otukt förekommer, som man icke ens finner bland hedningarna," sade han.) "Och ändå ären I uppblåsta och haven icke fastmer blivit uppfyllda av sådan sorg, att I haven drivit ut ur eder krets den som har gjort detta." Han gick han emot församlingen för att ställa allt till rätta och gav dem sedan ett klart direktiv: "I skolen driva ut ifrån eder den som är ond." (1 Kor. 5:1-2,13).

Paulk och hans medsvurna i Cathedral of the Holy Spirit skapade en underlig miljö full av tankekontroll och manipulation av känslor. Karismatikerna, som hävdar att de har förmågan att skilja mellan olika andar, skulle ha känt denna odör av bedräglighet på mils avstånd. Istället har ledarna, fast skandalen växte år för år, fortsatt att tillstodja Paulk att göra sina nationella tvprogram.

Vi skördar nu konsekvenserna av slipprig nåd, "kärlek" och missriktad barmhärtighet. Hela vårt samfund krymper idag och arbetet och äktenskapen tynar, därför att vi har byggt på lösan sand när det gäller "smörjelse" istället för att stödja en fast karaktär byggd på klippan Kristus. De besvärande skandalerna som inträffade år 2007—från de pinsamma skilsmässorna till hustrumisshandel på parkeringar och fiaskot på Oral Roberts University— det borde förmå oss att ropa till Gud om en biblisk reformation som upprättar och helgar oss i en oberäknelig och egensinnig Kyrka.

J. Lee Grady är redaktör för *Charisma*.

[www.fireinmybones.com](http://www.fireinmybones.com)



## Främmande Eld på Vanhelgade Altaren

*Många som idag påstår att de är en röst från Gud befinner sig på farlig mark.*

Idag talar vi inte mycket om Nadab och Abihu. De är okända bibelfigurer, som misslyckades totalt. Och deras tragiska historia fungerar inte så bra när man vill illustrera en typiskt sökarvänlig predikan om välstånd och framgång. Så vi brukar lämna dessa båda åt sitt öde, fast de är omnämnda i det Gamla Testamentet nio gånger.

De var Arons söner, och Nadab och Abihu föll båda ned döda i helgedomen, därför att deras offer var "främmande eld" (3 Mos. 10:1). Vi får inte veta exakt vad de gjorde för fel—det kan vi bara fundera över. Allt vi vet, är att de inte följde Guds instruktioner när de strödde rökelse. De var vårdslösa med hans härlighet. Det misstaget var fatalt.

*"Jag undrar varför jorden inte har öppnat sig och slukat vissa av de vårdslösa andliga klawner som skall föreställa biskopar, apostlar och profeter."*

Som jag förstår det, är Guds altare en helig plats. När Gud slog dem, sade han till deras far: "På dem som stå mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig." (v. 3). Gud gjorde klart att han inte spelade några spel. Det gick ut eld ifrån honom som förtärde Nadab och Abihu så vi skulle förstå att vi inte kan göra hursomhelst med hans lag, namn eller närvaro. Vi kan inte skriva om hans instruktioner eller vara vårdslösa och slarviga i vår gudstjänst.

Det är därför jag vill ta avstånd från många män och kvinnor som påstår att de är Guds språkrör av idag, särskilt i den karismatiska pingströrelsen där jag har min hemvist. När jag läser 3 Moseboken 10, undrar jag varför jorden inte har öppnat sig och slukat vissa av de vårdslösa andliga klawner som skall föreställa biskopar, apostlar och profeter.

Ett exempel: Biskop Thomas Wesley Weeks den tredje, är åtalad för att ha misshandlat sin fru. Han stod nyligen på predikstolen i Atlanta och hade en konferens som handlade om äktenskap, där han undervisade gifta par om att de skulle använda ett "fult språk" under sexualakten.

Ja, den man som påstås ha slagit och sparkat Juanita Bynum på parkeringsplatsen förra månaden ville lära besökarna på "Lär mig hur jag skall älska dig"-konferensen att de skulle försöka komma över sin tveksamhet när det gäller fula ord. Sovrummet, sade han, är den plats där man kan vara fräck och snuskig.

"Ta inte med dig frälsningen in i sovrummet," säger biskopen i en del av en predikan som finns med på nätsuccén YouTube. "Alla de hemliga ord som du inte får säga längre därför att du är frälst ... spara dem till sovrummet!"

Det är illa nog att Weeks meddelade sina anhängare att det är O.K. att tala snusk med frun under samlaget. Det är ännu värre att han sade detta i egenskap av pastor i talarstolen under en gudstjänst. Man får vara tacksam att han inte tog upp en säng på podiet och demonstrerade hur det skall gå till—nu när han har tagit råhet i talarstolen till en ny nivå, kommer väl en predikant utan skrupler att introducera pingstpornografi till en annan åhörarskara någonstans.

Weeks tal förvånade inte mig. Det händer så mycket konstigheter i talarstolar i landet att jag har blivit immun för sensationerna. Det verkar som att på många håll i kyrkan idag får falskprofeter och avfallna förkunnare introducera de underligaste lärosatser man kan föreställa sig, och ändå få folkmassornas bifall, samt mängder av gåvor och donationer i kollektskålen.

Under tiden tillgriper ett växande antal TV-predikanter de mest meningslösa och korkade metoder att skaffa pengar. En populär trend det här året, är det så kallade "Offret på Försoningens Dag"—då man drar ut bibelord från Gamla Testamentet intill bristningspunkten som ursäkt för att åhörarna/tittarna skall köpa speciella välsignelser från Gud av dem. Tack vare en sådan "uppenbarelse," kan du klicka på en knapp på deras webbplats och lämna ditt "Försoningsoffer," för att få gudomligt företräde. (och naturligtvis går vartenda öre till en "TV-evangelist," som använder det till att köpa fina hus, bilar, plastikkirurgi, och mera tid i etern så de kan sprida det nonsens de kallar budskap till ännu flera godtrogna människor.)

Detta är inte någon personlig vendetta mot dessa andliga bovar, men i det senaste har jag ofta bett: "Herre, när skall du rensa upp i kyrkan? När skall du sända din heliga eld in i Helgedomen? När skall du välta penningväxlarnas bord och driva ut bedragarna ur Ditt Hus? "

Jag har en känsla av att svaret kommer snart nog. Frågan är: Hur lik de moderna Nadabs och Abihus är Du, om himlens eld kommer ner och förtär dem? Om Du befinner dig nära ett vanhelgat altare, så har jag ett enkelt råd: Spring mot närmaste utgång.

J. Lee Grady är redaktör för *Charisma*.  
[www.fireinmybones.com](http://www.fireinmybones.com)