

Resurrection Life of Jesus Church

PROFETEN ELISA

RLJ-1007-S

JOHN S. TORELL

11 DECEMBER 2005

DEL 1: INTRODUKTION

Sedan Elia lämnat jorden, tjänade Elisa som en profet i det norra riket i Israel i fyrtiofem år. Det politiska klimatet förändrades inte till den grad så att Israels folk helt och fullt tjänade Gud eftersom de gick från Baal till Gud och vice versa; en fråga som Elisa inte tyckte om då han själv tjänade Gud. Elisa fick aldrig se denna nation vända sig mot Gud och stanna hos honom, istället fick han bli ett vittne så att ingen människa, från den generationen aldrig kunde säga till Gud, "Om det bara funnits en man från Gud, så hade jag lyssnat och ångrat mig."

HUR MAN GJORDE MED KONUNG JORAM

- När Konung Ahab dog, besteg Ahasja tronen; och när Ahasjah dog utan tronarvinge så blev hans broder Joram Israels nya konung. Joram tjänade inte Herren Gud av hela sitt hjärta därför att han fortfarande vandrade med dyrkan av de gyllne kalvarna. **2 Kon. 3:1-3**
- Konung Joram såg sig tillbaka och så gick situationen ur hans kontroll. Jehoram han ville inte höra sanningen och ångra sig, men Kung Joshafat av Juda var annorlunda och ville gärna höra Guds ord predikas. **versar 4-11**
- Det är viktigt att notera att Elisa inte reste till konungarna av Israel, Juda och Edom, utan de fick ödmjuka sig själva och komma till honom. **vers 12**
- Elisa var inte imponerad av konungarna av Israel och Edom men hade respekt för Juda konung. **versar 13-14**
- Det är intressant att det frågas efter profeten Elisa fordrade en tid av bön och stillhet när man skulle dyrka Gud, sades det. **vers 15**
- Gud ville använda Konungarna av Israel, Juda, och Edom för att bringa straffdom till moabiterna som var Lots avkomlingar. Fastän Jehoram var i dlig andlig kondition, hefick han ändå segra genom att Jehosaphat. Var rättfärdig. **versar 16-25**
- De två sista verserna i detta kapitel visar hur långt det var gånget med Moabs konung. **versar 26-27**

Har du öron till att höra med?

