

Resurrection Life of Jesus Church

TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA

RLJ-1103-S

JOHN S. TORELL

14 OKTOBER 2007

DEL 1: GUD TALAR TILL MIG

MIN MÖRKA TIMMA

I september månad 2007, tog jag och min fru ledigt i två veckor för vila och för att söka Herren. Vi hade inte haft någon viloperiod på två år och var slitna, andligt och kroppsligt. Den andra veckan blev jag deprimerad och gick in i ett totalt mörker. Här nedan står det vad jag skrev ner på min dator den 10 september:

När jag hade ringt till några församlingsmedlemmar på söndag kväll, blev jag mycket deprimerad. Det fanns inga pengar till hyran, man hade skrivit en check och gett den till hyresvärden, men enligt sekreteraren måste denna först täckas med pengar från mitt konto. Inga nya människor hade besökt vår kyrka medan vi var borta och bara kärntruppen (ledare m. fruar) besökte söndagsgudstjänsterna. When jag bad innan vi somnade, sade jag till Gud att jag kände mig besviken, övergiven av Gud och hade hängts ut som på tork på ett klädstreck, jag kände mig bedragen, och tänkte att profetian jag fick för ca 8 månader sedan, nog inte var från honom.

Jag kallades till pastor redan 1967, men ungefär 40 år senare var det arbete som "Gud hade gett mig" enligt min egen åsikt en flopp. Det fanns mycket litet pengar, ett fåtal deltog i kyrkan, och det fanns smärta och besvikelser i överflöd. Det verkade som om ju mer vi hjälpte människor, ju mer högg de oss i ryggen när de lämnade oss, efter att vi hade lagt ner hundratals timmar i bön på dem, löst dem och hjälpt dem med råd från Gud.

När jag hade talat med Gud om det här, förstod jag att jag inte kunde bli bitter, för han är ju trots allt Gud och jag kan ingenting göra om han hade beslutat att jag var "ett fiasko." Allt jag kunde göra var att acceptera det i så fall och nöja mig med det; jag är åtminstone frälst och skall få vara i himlen i evighet.

Jag sade till Gud i bönen, att jag kände mig som de fallskärmsjägare vilka hade förberett sig grundligt inför Dagen D i Normandie 1944. När de hoppade ut från flygplanen, hade inte planläggarna räknat med att en del av nedsläppen skedde i träskområden, vilket fick till resultat att tusentals fallskärmsjägare dog i dessa träsk, utan att ha avfyrat ett enda skott. De var förbrukade och deras utbildning var förgäves.

Jag slutade min bön med att tala om för Gud att oavsett om jag är ett värdelöst "fiasko" som inte är mycket värt här på jorden, så älskar jag honom och han är min Fader som vet bäst. Jag accepterar mitt öde och skall bära det med glädje.

Jer. 20:8-18



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaac.org

VISIONEN

När jag hade sovit väckte Gud mig kl. ett på morgonen. Min sömnhet var som bortblåst och min hjärna var klar när den Helige Ande började tala till mig. Jag förstod att min bön hade nått himlen och att Gud var beredd att svara mig. Här är den vision som jag fick innan jag somnade igen:

Den kristna kyrkan i gemen har blivit bedragen och inledd på fel väg. Andra pastorer och även jag har klagat över detta och visat på misstagen. Trots alla våra ansträngningar har vi inte kunnat stoppa detta godståg som djävulen har satt på spåret; det är som att skjuta med leksaksgevär på en krokodil. Avslöjandena var nödvändiga och kommer att fortsätta, men Gud har en kontraplan. **Matt. 13:10-15**

TILBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA dök det upp i min hjärna, om och om igen. Jesus kom för att frälsa mänskligheten, Han instiftade sin kyrka, och den Helige Ande var kraften som kunde bygga den församling som vi finner i Apostlagärningarna. **Matt. 13:16-23; Apg. 1:4-8**

GRUNDLÄGGANDE SANNINGAR

Några dagar före min vision gav Gud mig följande som byggstenar i min vision:

- Bibeln är uppenbarelserna från Gud om vad han är, vad han har gjort och vad han kommer att göra i framtiden.
- Gud ber inte om råd från mänskligheten, men upplyser alla människor om sina planer oavsett om vi godtar dem eller inte.
- Människan diskuterar fruktlöst livets ursprung och debatterar med varandra om detta, fast Gud redan har sagt oss att Han är Skaparen. Det är ett faktum som är tillgängligt och som står i Bibeln.
- Gud har sagt att människan är syndig på grund av Adam och Evas syndafall, och det får till resultat att alla människor är på väg till eldsjön, såvida de inte tar emot Guds erbjudande som Jesus betalade för på korset. Om man tar emot detta erbjudande är det ett bevis på en människas andliga skeppsbrott; att ångra sin synd, och en vilja att vända sig bort från synden, och det betyder att Jesus blir Herre och Frälsare i den personens liv.
- Gud har inte sagt att detta erbjudande kan diskuteras; vi kan antingen ta detta erbjudande, eller låta bli.
 - Jesus gav oss klart besked när han sade, "*I måsten födas på nytt.*" **Joh. 3:1-8**
 - Jesus sade också, "*ingen kommer till Fadern utom genom mig.*" **Joh. 14:6**
 - Aposteln Petrus slog fast att "*i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.*" **Apg. 4:10-12**

- ❑ Evangelium om Jesus Kristus blev inte givet för att människan skulle kunna bygga bättre samhällen på jorden. Evangelium blev givet för att människor skulle bli frälsta från att tillbringa en evighet i eldsjön. Sociala förändringar är en biprodukt av evangelium när människor blir födda på nytt.
 - ❑ Bara för att teknologin har blivit bättre och att vi nu lever på 2000-talet, ändrar inte på de grundläggande sanningar som Gud har presenterat genom sitt Ord som det står i Bibeln.
 - ❑ Gud är inte intresserad i konsensus bland religiösa människor; Gud söker efter lydnad och att vi överlåter oss totalt till hans vilja som den presenteras i Bibeln.
 - ❑ Gud låter sig inte imponeras av utbildning, tekniska framsteg och mänsklig förfining, han är trots allt Skaparen, han äger hela universum, han skapade andliga och fysiska lagar, och allt människan gjort är att upptäcka det som Gud har skapat, som hon använder till att bruka eller missbruka. Människan har aldrig uppfunnit någonting, allt hon har gjort är att upptäcka och lära sig det som Gud en gång har skapat. **Jes. 55:1-11**
 - ❑ Oavsett vilken religion människan har, när hon dör kommer domen, och hon hamnar antingen i himlen eller i helvetet. **Hebr. 9:27**
 - ❑ Ingen religion på jorden kan frälsa en människa från helvetet, endast en personlig född på nytt-erfarenhet genom Jesus Kristus kommer att räcka för att frälsa någon från helvetet. Därför kan alla de olika religionerna på jorden klassas som portaler till helvetet, vilket är mycket "smickrande" för grundarna av dessa religioner. **Upp. 20:10-15**
 - ❑ Kristendomen är inte en religion; den är ett personligt förhållande mellan Gud och människan som varar i evighet.
 - ❑ Gud har aldrig använt sig av "metoder" som ett sätt att förkunna sitt budskap till mänskligheten. Det kom genom profeterna, som talade som den Helige Ande manade dem. Guds profeter gick inte på "profetskolor" för att lära sig profetera, så icke heller Moses, Josua, Daniel, etc, de gick inte på seminarier för att lära sig den senaste tekniken för att nå sin generation, istället blev de starka genom den gudomlige Helige Andes kraft. **2 Petr. 1:16-21**
- Budskapet från Guds talesmän har alltid varit det samma, TA DET SOM DET ÄR ELLER LÅT BLI!**
- ❑ Inga kompromisser, ingen konsensus. Inga diskussioner, inga seminarier, inga metoder! **Apg. 4:6-13**

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?