

Resurrection Life of Jesus Church

DOMEN BÖRJAR ALLTID MED GUDS FOLK

RLJ-1030-S

JOHN S. TORELL

21 MAJ 2006

DEL 4: EN VARNING FRÅN GUD

GUD HAR VARNAT OSS GÅNG PÅ GÅNG

Genom att läsa Uppenbarelseboken, förstår de flesta kristna att händelserna kommer att bli fruktansvärda i den yttersta tiden, men vad de inte har fattat är att det kommer ett antal domar före denna tid. Dessa särskilda domar från Gud kommer att öka i antal och jag tror nu att vi är i den Tid av Bedrövelser som nämns av Jesus. **Matt. 24:8**

Gud kommer alltid att tala till sina profeter som bor på jorden innan dom faller. Detta är ett löfte som Herren gav genom profeten Amos. **Amos 3:7-8**

NÄR GUDS FOLK VÄGRAR ATT LYSSNA PÅ GUD

Vi skall nu undersöka vad Gud har talat i det förflutna, vilket kan överföras till nutid, men också framtiden.

- De sista 50 åren har människorna i Förenta Staterna levt ett liv i lyx och levnadsstandarden har ökat år för år. Det finns de som lever i fattigdom i USA men det är bara en liten del av det amerikanska folket. Inget folk på jorden har haft så mycket mat att äta, bekväma hem att bo i, flera bilar att köra runt i, och nästan obegränsat med underhållning.
- Amerikas avgudar är idrotts- och filmstjärnorna som dyrkas och lever ett slösaktigt liv som till och med skulle förminska Konung Salomos. Att hålla ett födelsedagsparty för någon rik och berömd kostar sällan mindre än en halv miljon dollar, och de som dyrkar dessa avgudar skiljs gärna från sina pengar, så deras gudar kan fortsätta sina slösaktiga liv.
- Kvinnorna i Amerika går till skönhetssalonger och får manikyrt och pedikyrt, och får sina öron och navlar piercades, sina kroppar tatuerade, har kläder på sig som visar så mycket hud som möjligt, kör dyra bilar, och bryr sig inte om att de har sex utanför äktenskapet.
- Män i Amerika är lika bortskämda; de dyrkar vid pornografins altare, frekventerar barer och horhus, och slösar bort sina pengar på lyx.

-Välsignade Gud Amerika med meningen att förvandla folk till syndiga och lustfyllda människor, vars enda syfte är att finna syndens sista modenöck att förstöra sina kroppar med? Nej! Gud välsignade Amerika så att det skulle använda sina resurser att predika evangeliet i varje nation runt hela världen.

- I dagens värld, är det svårt att se skillnaden mellan en ofrälst syndare och en människa som hävdar att vara född på nytt.
- Så här är stridsropet i sökarvänliga megakyrkor:



“Ge oss nöjen, gör så vi känner oss bra, hjälp oss att få mer av det materiella och när ni håller på, predika inte synd och dom. Ge oss gudstjänster med rock-n-roll; vi vill inte ha psalmer där det står om Jesu blod, helvetet och den brinnande sjön. Vi vill ha en paus mellan predikandet och sången med kaffe och wienerbröd, för döm oss inte, bara älska oss så att vi kan känna oss nöjda med våra liv. Tala inte om att Jesus kommer snart, det är gammaldags, gammalmodig teologi. Och, glöm inte att göra predikan kort så den inte tar bort för mycket tid från rekreationen efteråt. Och när ni ändå håller på, vill vi att våra kroppar skall bli helade, men vi vill inte leva ett lydnadsliv enligt Bibeln. Vi vill leva ett liv utan smärtor och göda vårt kött; vi vill bara ha det bra i varje tid.”

- Ungdomar i församlingarna har blivit bedragna av sina ungdomspastorer att tro att oralsex eller "kristen sex" är tillåtet före äktenskapet, så länge som det inte resulterar i ett riktigt samlag. Många kristna tonåringar som har en träff håller på med sådant.

- Läs vad Gud talade till Israels folk för ca 2800 år sedan. **Amos 6:1-11**

Är du en fundamental kristen som fortfarande läser King James Bible och gråter över synden i församlingarna?

VAD GÖR GUD NÄR FOLK VÄGRAR ÅNGRA SIG?

Så som jag ser det, är den mest ondskefulla och provocerande synden i Jesu Kristi Kyrka infiltrationen av hemliga sällskap, som de senaste 150 åren har varit som en tärande sjukdom i Jesu kropp. Jag talar om Frimurarna, Moose logen, Elk logen, Rosenkorsarna, etc. Tusentals pastorer, äldste, diakoner och vanliga kyrkomedlemmar är på samma gång med i kyrkorna och i de hemliga sällskapen. De har svurit en ed med döden och svurit att ha sällskapets väl för ögonen framför allt annat. Detta är inte något som har kommit fram på senare tid, utan det har hållit på i tusentals år.

Gud talade tydligt om detta för profeten Jesaja för ca 2700 år sedan. Han kommer inte att visa någon nåd emot en man eller kvinna som har svurit dödseden, om inte de ångrar sig och avsäger sig sitt medlemskap, och bekänner sina synder för församlingen. Charles Finney, den störste väckelsepredikant vi har sett i USA, kom ur frimureriets klor. Det är också intressant att Joseph Smith, grundaren av mormonismen, var frimurare och gick igenom ritualerna och ederna och infogade dem som en del av mormonernas doktrin. **Isaiah 28:14-18**

TRE DOMAR ÖVER KRISTI KROPP

Det finns tre domar som förnärvarande hänger över Kristi Kropp i västvärlden:

1. EN HUNGER EFTER GUDS OFÖRFALSKADE ORD (Amos 8:11-13)

Detta visar sig i församlingar som blir svältfödda på Gud ord av liberala eller frimurarpastorer som har slutat använda The King James Bible (den motsvarar vår 1917 års Bibel). De har ersatt den med en ny version baserad på falska manuskript med tusentals verser som man förändrat eller tagit bort. Som ett resultat vet de stackars församlingsmedlemmarna inte vad Guds ord

säger och eftersom de inte känner Bibeln väl, kan de inte rätta sig efter den och detta framkallar en dom från Gud.

2. **ATT SKÖRDA I VINDEN (Hosea 8:1-7)**

De allra sista åren har vi sett många naturkatastrofer i Förenta Staterna. I den sydöstra delen av landet har orkan efter orkan kommit in och även djupt in i Mellanvästern. På flera andra håll har det varit torka, svårsläckta eldstormar som har bränt av miljoner i arealer räknat och många översvämningar. FEMA och Röda Korset kan inte hålla takten med alla dessa katastrofer och miljoner människor har inte hämtat sig från förra året. I april 2006 är 70 000 människor fortfarande hemlösa i Mississippi, men, ändå har den lokala förvaltningen fått igång spelkasinona igen.

De värsta katastroferna har varit i de så kallade "Bibel-bältena". Är det möjligen så, att Gud valde dessa områden därför att det finns fullt med kristna kyrkor där som har förlorat sin första kärlek? **Upp. 2:1-7**

Skilsmässostatistiken i våra kyrkor är fruktansvärt hög eftersom tusentals pastorer, äldste och diakoner är hopplöst beroende av pornografi, andra begår äktenskapsbrott, sodomi, barnövergrepp, etc. Detta för oss till den tredje domen.

3. **"MITT FOLK SAKNAR KUNSKAP" (Hosea 4:1-14)**

Sjukdomar är vanliga inom den kristna kyrkan med cancer, reumatism, hjärtattacker, stroke, diabetes, etc. Så illa som det nu är, ännu värre är dock det moraliska förfallet hos vår ungdom; de har blivit offer för psykiska sjukdomar och tusentals av barnen får mediciner som Ritalin utskrivna för att kunna kontrollera sitt beteende. Hur många kristna män tar stimulerande droger för att kunna fullfölja sin lusta och smutsiga sexfantasier? Hur många aborter gör kvinnor som bekänner sig till Kristus? Hur är det med det oerhörda antalet kristna som är långt över sin normala kroppsvikt? Och hur är det med det ökande antalet som lider av Alzheimer?

Jesus kom inte bara för att ge oss liv och överflödande liv; men ändå, hur många kristna lever ett segerfullt liv? **Joh. 10:7-11**

DU KAN INTE FLY GRÅN GUD!

Gud har gjort det mycket klart i sitt Ord, att om en syndare försöker fly från Gud, kommer straffet efter honom. Profeten Jona är ett perfekt exempel. Han försökte fly, men placerades av Gud i magen på en stor fisk, där han led fruktansvärt tills han ångrade sig och sedan blev uppkastad. (**Jona kapitel 1 & 2**). Gud har inte anseende till personen, det han gjorde mot Jona gör han också mot dig och mig. Läs detta bibelord och darra. **Hosea 7:10-16**

Förr eller senare fångar Gud dig i ett järngrepp och tar itu med dig. När detta händer kommer det att vara försent för dig att ångra dig. Om du läser detta och lever i synd finns det bara en sak att göra, vänd dig ifrån dina syndiga vägar och låt Kristus omvända dig just nu.

GUD VILL SÅ GÄRNA ATT HANS FOLK ÅNGRAR SIG

God finner inte något nöje eller någon glädje av att förstöra människor, han vill mycket hellre se att folk bättrar sig och söker hans ansikte. Få människor tar varningarna från Gud på allvar; de tror att de kan synda och fortsätta med det, och att Gud på något vis kommer att *förstå*. Hör här Herrens ord när han ber sitt folk att omvända sig. **Joel 2:12-18**

Gud handlar med oss efter kärlekens princip (**och nådens**), om vi säger att vi vill älska vår Herre och Frälsare, det är bara en sak han begär av oss. Vi finner det i en enkel begäran uttalad av Jesus, **“Om I älsken mig, hållen I mina bud.” Joh. 14:15**

Jag tror att 2006 kommer att bli ett våldsamt år med ett antal katastrofer som drabbar inte bara Förenta Staterna utan också många andra i världen. Som troende på Jesus, finns det en sak vi kan göra för att göra världen litet bättre, och kanske mildra Guds hand på samma gång; ångra oss och försöka leva ett heligt liv efter vår förmåga.

Låt mig avsluta med detta budskap från Guds Ord: **Joel 2:12-18**

När vi lyssnar och följer instruktionerna från Gud, kommer vi att erfara mycket glädje och ett underbart liv på jorden, oavsett omständigheterna. **1 Joh. 1:4-10**

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?