

# *Resurrection Life of Jesus Church*

## PROFETEN ELISA

RLJ-1009-S

JOHN S. TORELL

25 DECEMBER 2005

### DEL 3: ATT LEVA I DET ÖVERNATURLIGA

#### DET ÖVERNATURLIGA

- När vi ser alla mirakel i Elisas liv ser han ut som en förelöpare till Jesus Kristus. **Matt. 15:32-39**
- Elisa ifrågasatte aldrig sen dess att ett underverk kunde ske, han lät bara den Helige Ande flöda. **2 Kon. 4:42-44**

#### GUD LYFTER UPP ELISA INTERNATIONELLT

- Ryktet om profeten Elisas storhet spred sig till Syrien och Gud förberedde att en general i den syriska armén skulle bli helad. **2 Kon. 5:1-4**
- Gud gav konungen av Syrien sådan tro att han sände sin general till Israel för att bli helad. **versar 5-6**
- Konung Joram av Israel var en syndig konung och visste att han inte hade någon helandekraft, och istället för att söka Gud, blev han panikslagen och försökte ett politiskt drag för att komma ifrån sitt dilemma. **vers 7**
- Elisa sände bud till konungen och sade till honom att sända den spetälske till honom (**vers 8**). Detta var ett djärvt drag för Elisas del för att han skulle kunna visa sina lärlingar och de politiska ledarna att han var en Guds man, men han vägrade att möta Naaman personligen och sände istället en tjänare till porten och sade den mäktige militären vad han skulle göra. **vers 10**
- Naaman kände sig förorättad och var redo att fara tillbaka till Damaskus med sin sjukdom hellre än att ödmjuka sig inför den Levande Guden. **versar 11-12**
- Naamans tjänare var en vis man, han gav sin herre ett mjukt svar som övertygade Naaman att ödmjuka sig själv och lyda. **vers 14**
- När sedan Naaman blivit helad, blev han tagen av att uppleva att ingen av syrianernas gudar kunde hela som Israels Gud. **vers 15**
- Elisa tog inte betalt för det arbete Gud hade gjort och vägrade att ta emot något från Naaman. **vers 16**
- Naaman hade så en underlig begäran eftersom han visste att Israels Gud var hela Skapelsens Gud och att det inte fanns någon annan. Istället för att sluta sitt arbete hos Syriens konung, prövade han en kompromiss.

Men han svarade: »Så sant HERREN lever, han vilkens tjänare jag är, jag vill icke taga emot den.» Och fastän han enträget bad honom att taga emot den, ville han icke. 17. Då sade Naaman: »Om du icke vill detta, så låt då din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kunna bära. Ty din tjänare vill icke mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan allenast åt HERREN. 18. Detta må dock HERREN förlåta din tjänare: när



min herre går in i Rimmons tempel för att där böja knä, och han då stöder sig vid min hand, och jag också böjer knä där i Rimmons tempel, må då HERREN förlåta din tjänare, när jag så böjer knä i Rimmons tempel. 19. Han sade till honom: »Far i frid. **versar 17-19**

- Detta var ett "evigt ögonblick," vilket kan definieras som en händelse som kräver ett beslut som bara inträffar en gång i en människas liv, och ett beslut där Naamans eviga öde blev beslutet. Han blev erbjuden evigt liv med Gud men bytte det för några år som militär kommandant i den syriska armén. Naaman red iväg in i solnedgången för att leva med nöje och makt, han visste inte att han var på väg att bli bara en fotnot i världshistorien på jorden, och att han vid den yttesta domen bli dömd till den brinnade sjön. Naaman har nu varit i helvetet i ca 2,700 år, ropande i vända över sitt dåraktiga beslut. Låt oss läsa vad Jesus sade om sådana som Naaman. **Matt. 10:31-39**
- Girighetens ande övermannade Gehazi, för han kunde inte se alla dessa rikedomar försvinna, och han försökte rättfärdiga sina känslor genom att använda Guds namn. **vers 20**
- När så Gehazi hade övervunnits av girighetens ande, följdes den av Lögnens andar. **versar 21-23**
- När Gehazi kom tillbaka till stället där Elisa och hans lärlingar bodde, tog han det silver och de klädnader som Naamans tjänare hade och gömde det. **vers 24**
- Sedan for Gehazi och mötte Elisa och åter ljög han likadant utan att tveka. **vers 25**
- Guds dom föll på Gehazi, det var inte bara en förbannelse som föll över honom, domen föll också över alla hans efterkommande i evighet. **versar 26-27**
- Gehazi fick sitt "eviga ögonblick," men girighetens ande tog ifrån honom hans eviga liv med Gud. Silvret och klädnaderna existerar inte mer. Gehazi har nu varit i helvetet i ca 2,700 år ropande och ångrande, men det finns ingen nåd för honom längre. Istället blir han dömd till den brinnande sjön för att ha sålt sitt eviga liv med Gud för litet kläder och litet silver. **Upp. 20:10-15**
- Judas Iskariot sålde sitt eviga liv med Gud för 30 silverpenningar. **Matt. 27:1-1**
- Ananias och Sappira sålde sina eviga liv för pengar som inte finns numera. **Apg 5:1-11**

***Hur mycket värderar du ditt eviga liv? Vilket pris sätter du på din ställning i Guds Rike här på jorden men även i evigheten? Kan du köpas med det som Satan har att erbjuda? 1 Petr. 5:6-9***

**Har du ett öra att höra med?**